



*Als ik nu naar boven kijk, naar die blauwe lucht, dan zie ik jou.
Dan laat je me met de stralen van de zon weten dat je het goed maakt.
Zo omring je me met warmte, en lach je alle lieve mensen toe
die ons steunen met zoveel mooie woorden...
Steven*

*Zo vroeg van ons weg, zo plots
Vraag me niet waarom
Sommige vragen kennen geen antwoord
Maar je zal altijd in ons hart blijven, altijd*

Eline PANS

Lieve en beminde dochter
Leerling aan het Paridaensinstituut

Geboren in Vilvoorde op 15 augustus 2002
Onverwachts overleden in Leuven op 26 juli 2017

Steven Pans
Mehrnaz Didgar

haar papa
haar mama

Johny Pans en Christiane Knaepen

haar opa en oma

Tom Pans en Nathalie Oeyen
Alexis Pans

haar oom en tante
haar neefje

Sara Pans

haar tante

Niels

haar poezelige, trouwe huisgenoot

Dank aan alle lieve mensen die talloze berichtjes stuurden, hun steun betuigden, die pakketjes troost en liefde toestuurd. Dank aan alle lieve mensen die Eline bijgestaan hebben de voorbije jaren binnen de familie, vriendenkring en UZ Leuven. Ze hield van jullie allemaal.

Je kan samen met ons afscheid nemen van Eline tijdens de viering op **vrijdag 4 augustus om 10 uur in de Sint-Jan-de-Doperkerk, Groot Begijnhof in Leuven.**

Nadien volgt de begrafenis op de stadsbegraafplaats in Leuven.

Bijeenkomst en gelegenheid tot groeten in de kerk (Groot Begijnhof) vanaf 9.40 uur.

Je kan Eline een laatste groet brengen in het funerarium PUES, Eikestraat 2 in Herent (Winksele-Delle) op donderdag 3 augustus 2017 van 18.30 tot 19.30 uur.



Rouwadres:

Fam. Pans p/a Begrafenissen PUES, Eikestraat 2, 3020 Winksele-Delle

Begr. PUES 016 60 15 06 condoleren: www.pues.be